

ik deelde de gedupeerden dan ook mede: „Aan mijn hoela.” Die paal was van mijn woning. Je bent dan wel voorzitter maar ook MENS en dat wordt in veel verenigingen wel eens vergeten.

## Wild vermaak

Er werd hierna een wild verhaal gehouden over zware zeeën, orkanen, loodsen en behouden havens. In stijl werd hierna aan de werkers een oorlam verstrekt. Dat dit een oud gebruik was werd mij bevestigd door de oude heier die wel ver terug moest gaan in zijn herinnering. De jong-heier wist van dit alles niets, maar paste zich aan.

Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er die dag niet veel palen meer werden geslagen.

De menigte verspreidde zich hierna over hun terrein en ik zag diverse mensen grote passen nemen om te weten te komen waar hun huis zou komen te staan. Anderen, die dit reeds wisten, zaten of lagen op hun plek grond om aldaar door de familie te worden vereeuwigd. Het was heerlijk om aan te zien maar ik was voorbereid. Rob Metgod had mij verteld dat dit een gevestigd Kasko-gebruik was en hij kan het weten. Na dit „gebruik” gingen wij massaal naar

het strandpaviljoen om de aldaar neringdoenden op te vrolijken. De man en vrouw hadden bij onze binnenkomst het idee dat het hoog-zomer was, zoveel hadden zij in dit jaargetijde en op dit uur niet verwacht. Het doel van onze komst aldaar was veelledig, namelijk los te komen van de bouwplaats, de inwendige mens te versterken, dranken te nuttigen die in overeenstemming waren met onze gemoedstoestand, iets te doen voor Karel. Het WC-collectief stelde zich op en liet zich voluit gaan. Het was de bedoeling op onze feestavond Karel te trakteren op puntigheden en snedigheiden. Echter Karel, de kosmopoliet, ging verre reizen maken en zou niet aanwezig zijn op die avond, vandaar dat wij het nu deden.

Het collectief bracht een „hoeghst” aktueel lied naar voren waar bij het horen van deze tekst Karel en zij begonnen te glimmen. De rest lachte zich een slag in de rondte. Zelfs de kinderen vonden het leuk hun opvoeders eens in een andere gedaante te zien. En passant werd er ook nog een verjaardag gevierd.

Hierna ging ieder zijns weegs met de wetenschap dat er nu echt begonnen is en met een formidabele feestavond in het vooruitzicht.

BERT LINDEMAN